

## Säljarens brev

Vårt hus var från början bara en liten sommarstuga på 15 kvadrat. Det byggdes 1932 och bestod av ett rum med kök. Dusch, toalett eller en anlagd väg upp till huset saknades. År 2010 fick Torkel köpa stugan av sin morbror. År 2012 flyttade Ayla in.

Sedan dess har stugan förändrats mycket. Idag är det istället en tvåplansvilla med flera verandor, trädgård och parkeringsplats. Som möbelsnickare med talang inom hantverkets alla områden har Torkel byggt huset med egna händer, alltifrån det platsbyggda skrivbordet till fiskbensparketten. Med andra ord är varenda kvadratmeter av huset byggt med mycket kärlek, gedigna material och väl genomtänkta idéer.

I det här huset har vi spenderat mycket tid. Tack vare att vi har flera olika verandor finns det möjlighet att njuta av solen just där den befinner sig under dagen. Vi har många gånger ätit frukost på verandan precis utanför köket eller avnjutit lata dagar på altanen som ligger precis i anslutning till friggeboden. Inte minst har vi också haft mycket glädje av balkongen på övervåningen. Där har vi suttit många gånger, njutit av vyn ut mot björkskogen och spenderat tid med familj och vänner.

För oss har trädgården varit i perfekt storlek. Det finns möjlighet att odla efter tycke och smak. Vi har bland annat ätit vår egen potatis, odlat jordgubbar och bönor. Dessutom har vi fått rika skördar från vinbärsbusken. På gräsmattan finns det dessutom möjlighet att leka med barnen, ägna sig åt sällskapslekar eller på ett smidigt sätt låta husdjuren få komma ut. Samtidigt är trädgården såpass liten att det är enkelt att sköta om den.

Vi har också haft mycket glädje av husets läge. Bakom huset finns en fantastisk liten skog där man får promenera ostörd av andra människor. Där finns också fina svampställen och stigar som leder direkt ner till havet. Dessutom erbjuder husets läge en kombination av både natur och närhet till centrala Göteborg. Våra närmaste grannar är två äldre damer, enkla och sympatiska att prata med. Längre ner mot vägen finns det också en tvåbarnsfamilj.

Att vi nu väljer att flytta beror på att vi har fått möjlighet att bo närmare våra familjer. Det betyder mycket för oss och därför lämnar vi Björlanda. Men det är med viss sorg i hjärtat vi säljer vårt hus som vi är så förtjusta i. Vi hoppas att nästa ägare ska ha lika mycket glädje av det som vi har haft!

Med Vänliga Hälsningar //

Ayla och Torkel